

Beste mensen,

De vrijwilligers die rechtstreeks betrokken waren, weten dat onze zeven gasten inmiddels door zijn gereisd. Vrijdagmiddag zijn ze rond 12 uur opgehaald en naar verschillende opvangplekken gebracht. Daarmee is een einde gekomen aan ruim twee weken noodopvang in ons Ontmoetingshuis. Ook langs deze weg dank aan iedereen die daar bij betrokken is geweest.

We hopen dat ze nu op een goede manier door de overheid worden opgevangen en dat ze snel duidelijkheid krijgen over het verdere verloop van hun asielprocedure. Via INLIA blijven kerken vinger aan de pols houden en het overheidsbeleid kritisch volgen.

Afgelopen donderdag was er een gezellige vrijwilligersavond. Ondanks dat de hoofdact door een misverstand zijnerzijds niet op kwam dagen, werd het toch een leuke avond. De voorzitter van de kerkenraad heeft alle vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage om samen het gemeentelven draaiende te houden. Juist de ervaring met 'gasten in huis' laat zien, dat veel mensen snel in actie komen als dat nodig is en dat we kunnen rekenen op betrokkenheid van velen.

Het is een mooie opmaat naar de start van het nieuwe seizoen. Volgend weekend vieren we de startzondag, met medewerking van de Cantorij en een bijzonder programma in en rond de kerkdienst. Zie ook de informatie in de Brug en op de website.

Eerst is er morgenochtend de viering met gastpredikant Theo van Beijeren uit Roden, voor velen bekend. Het is de laatste gelegenheid om om 9.30 uur naar de kerk te gaan, want vanaf de startzondag gaan we over naar de vaste aanvangstijd van 10.00 uur!

Dit weekend is de vredesweek begonnen.

In dat kader wordt er op dinsdagavond 20 september in Assen een thema-avond gehouden, om 19.30 uur in de Jozefkerk. Te gast is dhr. Kees Nieuwerth, jarenlang actief in de oecumene en betrokken bij diverse vredesprojecten. Hij is lid van het Religieus genootschap der Vrienden, ook wel bekend als de Quakers, die een lange traditie van christelijke pacifisme kennen. Toegang vrij.

meer informatie in deze [link](#)

Ter gelegenheid van de vredesweek sluiten we af met een gebed van collega Harmke Heuver, instrument van uw vrede, zie [hier](#)

Iedereen een goede zondag gewenst,

met vriendelijke groet, Bert Altena