

Lieve lezers,

“Ga je mee zwemmen met de kinderen?” vroeg ik vorig weekend nog aan mijn zwager. Logisch, gezien het mooie weer.

In dezelfde categorie vallen bijvoorbeeld ‘ga je mee naar het theater?’ en ‘ga je mee sporten?’  
Hoe vaak vragen we aan iemand ‘ga je mee naar de kerk’?

Ga mee, is het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. We worden daarmee uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. We zijn allemaal kinderen van één Vader en door de eenheid te zoeken en samen op weg te gaan, te zingen en te bidden kunnen we die eenheid versterken.

Dit thema staat a.s. zondag centraal in de dienst op **startzondag 10.00 uur**, het begin van een nieuw kerkseizoen. Leo Kajim bespeelt dan het orgel en beide voorgangers doen mee. Het wordt een dienst waarin we letterlijk en figuurlijk in beweging komen, want meegaan gaat niet als we stil blijven staan.

Na afloop drinken we samen koffie. We vragen jou en u om voor bij de koffie **iets lekkers mee te nemen**. Dus maak je lekkerste cakerecept of koop de allerlekkerste chocola uit de winkel en ga met ons mee!

Het nieuwe seizoen zit weer boordevol activiteiten waaruit je iets kunt kiezen wat bij je past. We geven in de dienst alvast een voorproefje.

Ook nemen we afscheid van een diaken, maar bevestigen ook twee nieuwe diakenen. Het is altijd heel fijn als mensen zich willen inzetten voor de kerk, op welke manier dan ook.

De **expositie** in de kerk van Eline Krottje loopt nog t/m 23 september. Op deze laatste dag is Eline zelf aanwezig van 11.00 tot 13.00 uur om haar werk toe te lichten.

Om alvast in het jaarthema te duiken, deel ik dit lied van de Petrusband, dat zingt over hoe we één zijn in Christus.

[Lied 969: In Christus is noch west noch oost | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube](#)

Hartelijke groet,

Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel  
*Kerkelijk werker protestantse gemeente Vries*