

Zondag 11 oktober 2020

Beste mensen,

Gisteravond zag ik de film 'Corpus Christi', een Poolse film over een jeugddelinquent die zich in het dorp waar hij zijn taakstraf moet uitvoeren voordoet als jonge priester. Dat komt goed uit, want de pastoor is ziek en moet vervangen worden. Op onconventionele wijze weet deze jongen een bijbelse boodschap te brengen en de dorpingen voor zich te winnen. Zo helpt hij de dorpsbewoners om te gaan met een groot trauma. De acteur die de hoofdrol op zich neemt speelt ontwapenend en puur. Een film heeft vaak meerdere lagen en iedere kijker haalt er iets anders uit. Wat mij vooral is bijgebleven is dat God door mensen heen werkt, soms ook door mensen van wie je het 't minst verwacht.

Morgen in Vries geen verrassende, onbekende voorganger, maar onze eigen ds. Bert Altena. Hoewel, ook hij kan natuurlijk verrassend uit de hoek komen... Luuk Tuinder is morgen de organist.

In de kerk is plek voor 30 mensen, maar in het Ontmoetingshuis voor nog eens 10. Ook daarvoor is aanmelding noodzakelijk.

Verder nog maar een keer de oproep voor de Jersualemachallenge. We hebben een paar inzendingen binnen, maar nog niet genoeg. Jij/u doet toch ook mee? Het is niet moeilijk, wel hartstikke leuk! Meer informatie is te lezen op de [website](#).

Misschien heeft u het al gelezen in de Brug, de oproep om een dierbaar voorwerp met bijbehorend verhaal in te leveren voor de expositie rondom het thema 'het goede leven'. Ook die informatie vindt u op de website. Van harte uitgenodigd om mee te doen! Ook van harte uitgenodigd ben je bij het middaggebed, elke woensdag om 16.00 uur in het koor van de kerk. Na een paar keer blijkt het een fijne manier om elkaar en God even te ontmoeten middenin de week.

Een goede zondag gewenst! Reacties op deze nieuwsbrief stellen we zeer op prijs.

Hartelijke groet,

Esther de Vegt-Uiterwijk Winkel