

Sinterklaas vergeet de kinderen niet....

De diaconie is van plan om sinterklaas een handje te helpen en te zorgen dat hij de kinderen die het wat moeilijker hebben niet vergeet. En wij vragen u om een handje te helpen. Wij doen dit samen met de diaconieën van de Laarkerk en de Magnuskerk (zij richten zich op de opvang in Papenvoort) de Dorpskerk Eelde, Dorpskerk Zuidlaren, de Kandelaarkerk, de Rank en de R.K. Parochie uit Zuidlaren.



Wie willen we verrassen?

De kinderen in AZC Eelde, AZC Paterswolde, de opvang in Akenveen en de Eswal en de kinderen van de voedselbank willen we verrassen met een sinterklaas geschenk.

Meedoen?

Als u hieraan mee wilt werken kunt het onderstaande strookje invullen en inleveren bij één van de diakenen (of in de doos onder de toren). Wij koppelen u dan aan één van de kinderen uit de genoemde doelgroep. U krijgt dan de naam + geslacht + leeftijd + opvanglocatie van het kind waar u een cadeautje (ongeveer €20,-) voor kunt kopen. U mag er ook een surprise en gedicht bij maken, dat laten we aan u over. Het cadeau met daarop de gegevens van het kind kunt u inleveren bij één van de diakenen voor 28 november! Wij zorgen er dan voor dat dit op 5 december bezorgd wordt op het juiste adres!

Diaconie Bonifatiuskerk Vries

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email: