

Beste mensen,

Deze week ben ik geïnterviewd door de Krant van Tynaarlo. Het ging over het afgelopen Bonifatiusfestival en ze vroegen mij daar op terug te blikken. Als het goed is, kunt u dat in de eerstkomende editie lezen. Op de site van het festival staan overigens nog de nodige foto's. Misschien leuk om [even te bekijken](#) (klikken en naar beneden scrollen).

Na alle plezierige drukte van dat Pinksterweekend, wordt het nu wat rustiger op het kerkelijk erf. Dinsdag 28 juni vergadert de kerkenraad voor het laatst voor de zomer. Meniggeen is al op reis of gaat binnenkort.

Zelf zijn we dit weekend met ons gezin weg (reden waarom u deze nieuwsbrief al voor het weekend ontvangt).

A.s. zondag 19 juni is ds. Diète Kits uit Bovensmilde de gastpredikant. In overleg zet zij de lezing uit het boekje Ruth voort en zal ze preken over het slothoofdstuk. De dienst begint om 9.30 uur.

De zondag daarop 26 juni is de Bonifatiuskerk gesloten. We houden dan de jaarlijkse viering op het terrein van Visio De Brink en die begint om 11.00 uur! Fijn dat dit na twee jaar weer kan! Zelf mag ik dan voorgaan.

Zoals bekend is Heleen Vrijhof afgevaardigde naar de landelijke synode. Haar verslag van de laatste vergadering kunt u teruglezen op [onze website](#).

Voor wie geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in de regio, is het aardig om het [rapport over het kerkelijk leven in Groningen en Drenthe](#) te lezen, dat is opgesteld door onze classispredikant. In deze periode is hij ook bij ons in Vries op bezoek geweest. Op basis van al deze bezoeken aan plaatselijke gemeenten en voorgangers, wordt dit rapport geschreven.

Verder,

regeren is vooruitzien. De startzondag van het nieuwe seizoen is pas op 25 september. Toch willen we al in de komende zomerweken dat gaan voorbereiden. Wie mee wil doen, is van harte welkom. Laat het even aan één van ons beiden, Esther of mij, weten...

Tenslotte,

we merken dat deze nieuwsbrief of zondagsbrief door jullie op prijs wordt gesteld. Ontstaan in de coronaperiode is dit een blijvertje geworden.

Wel zullen we de frequentie in de komende periode wat aanpassen.

De volgende nieuwsbrief wordt verzonden in het weekend van 2 en 3 juli.

Ik sluit af met [een linkje](#) naar een mooi lied, 695, uit ons Liedboek.

Op de site Petrus zijn overigens nog veel meer liederen terug te vinden.

Een hartelijke groet van uw predikant,

met vriendelijke groet,

Bert Altena