

Beste mensen,

De afgelopen weken hebt u de zondagsbrief gemist. Dat had o.a. te maken met onze vakanties.

Nu ontvangt u midden in de week **een informatiebrief**, omdat er de nodige activiteiten zijn die we graag onder jullie aandacht willen brengen.

Dit weekend is er namelijk van alles te beleven in en rond de kerk.

We maken om te beginnen een officiële **start als Groene Kerk**. Al een aantal jaren bestaat dit netwerk van kerken van verschillende richtingen. Een Groene Kerk ben je, als je het thema op je agenda zet en jezelf verplicht om er concreet mee aan de slag te gaan. Het is geen keurmerk waarvoor je aan allerlei eisen moet voldoen. Het is meer een soort inspanningsverplichting die je vrijwillig aangaat. Het [netwerk van Groene Kerken](#) in ons land is een mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar op dit vlak te inspireren.

Bij deze gelegenheid organiseert de diaconie a.s. vrijdagavond **een vegetarisch buffet**. Dat is weer eens wat anders dan het stampotbuffet, maar zeker zo smakelijk en vast net zo gezellig. Je kunt je nog aanmelden: bij Janneke de Ruiters (06-52372584, janneke-devries@live.nl) of bij Betsy Weemstra (0592-544268, b.weemstra@gmail.com). Aanvang 17.30 uur. Van harte welkom.

Zaterdagmorgen is er van 9 – 12 uur gelegenheid om uw **auto te laten wassen** (PS. Dat hoeft niet per se een elektrische auto te zijn 😊) Voor 7,50 wordt uw auto helemaal schoon gemaakt en krijgt u er een gratis kopje koffie bij.

De opbrengt van zowel het vrijdagavondbuffet als van de autowasactie komt ten goede aan de Opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Dat is meteen de link naar de viering a.s. zondag, 9.30 uur.

Deze dienst is met de diakenen voorbereid en het thema is: **Mensen zonder koffers**. De Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd, dus wie weten mogen we zondag extra gasten ontvangen.

De lezing is heel toepasselijk het verhaal van Noömi en Ruth. Dit kleine bijbelboekje, dat door de Joden wordt gelezen op het Pinksterfeest, staat in deze weken op het alternatieve leesrooster. Op verschillende zondagen rond ons Pinksterfeest zullen we daar aandacht aan besteden.

Zelf hoop ik zondag uw voorganger te zijn. Er vindt ook de paar keer uitgestelde herbevestiging plaats van Anton Zeldenrijk als diaken en Jacob Maat als ouderling-kerkrentmeester. En we vieren de Maaltijd van de Heer, nog op de momenteel gebruikelijke wijze, zittend op uw plaats en met de kleine bekertjes.

En dan...

.... **het Bonifatiusfestival** nadert. Menigeen zal de opvallende banners langs de snelweg en de invalswegen van Vries hebben gezien.

We merken dat het enthousiasme groeit. De kaartverkoop voor het symposium (op zaterdagmorgen) en de theatervoorstelling (op zaterdagavond en zondagmiddag) begint te lopen...

Op [de website](#) vindt u veel nieuwe informatie.

De theatervoorstelling is echt iets bijzonders. Vorige week is de première geweest en bij Omrop Fryslan vond ik [een mooie recensie](#) (die u desgewenst ook in [het Fries](#) kunt lezen, voor de liefhebbers van deze mooie taal ---).

Misschien reden om ook een kaartje te reserveren? Dat kan via [de ticketservice](#) op de website.

Van harte welkom dus, vrijdag, zaterdag of zondag.....of wanneer ook maar.

In ieder geval jou en u alvast een goed weekend gewenst.
De volgende zondagsbrief verschijnt in het weekend van 14 en 15 mei,

met vriendelijke groet,

Bert Altena
T 0592-405514
M 06-30285649