

## **Reisexpositie Zeven werken van barmhartigheid**

In de maand februari is er in de kerk een expositie met kunstwerken die de Zeven werken van barmhartigheid verbeelden. De kerk is dagelijks geopend, je kunt vrij naar binnen lopen.

De werken van barmhartigheid zijn in de traditie ontleend aan de gelijkenis uit Matteüs 25, waar het gaat over de naakte kleden, de hongerige te eten geven, de gevangene bezoeken, en zo voort. Zes 'goede werken' die later zijn aangevuld met het zevende, het verzorgen van de overledenen.

Vorig jaar in de 40dagenperiode stonden de zeven werken ook al centraal. De expositie is ontstaan vanuit de Roos van Culemborg, een collectief dat regelmatig exposities en ander materiaal vervaardigt rond kerkelijke thema's. Eerder was de Bonhoeffer-expositie bij ons te zien.

Ter gelegenheid van deze expositie zijn er twee bijeenkomsten gepland om dieper in het thema te duiken.

Op woensdag 2 februari presenteren we de expositie en ga ik in op het achterliggende verhaal uit Mat. 25: 31 - 46.

Op woensdag 16 februari gaan we onder leiding van Frits de Lange dieper in op de zeven werken met allerlei ander beeldmateriaal.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur. De eerste avond in de kerk en de tweede in het Ontmoetingshuis.

Als het niet mogelijk is om u te ontvangen, maken we er een online-uitzending van. Check tegen die tijd de website weer voor de actuele informatie.