

Beste mensen,

Aan het begin van het weekend alvast de nieuwste nieuwsbrief.

Dat heeft alles te maken met de aangepaste maatregelen en met het nieuwe advies van de landelijke kerk van deze week.

Naar aanleiding daarvan kunnen we vanaf a.s. zondag weer kerkgangers ontvangen.

Daar zijn we natuurlijk blij mee – want voorgaan in een lege kerk is weinig inspirerend, hebben we gemerkt. En meekijken en – doen met een online viering wordt een stuk leuker als je andere kerkgangers ziet en iets van gemeentezang hoort, ook als is het nog beperkt.

We hebben besloten om voorlopig ‘terug te vallen’ op de afspraken die golden voordat de strenge lockdown inging.

Dat betekent dat u welkom bent, zonder aanmelding vooraf.

Wel vragen we om een Coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen.

Verder, graag mondkapjes dragen bij verplaatsen en we hanteren de 1,5 meter afstandsregel.

Op deze manier kunnen we ongeveer 40 kerkbezoekers in de kerk ontvangen. Eventueel is er een uitwijkmogelijkheid naar het Ontmoetingshuis.

Uiteraard blijft de mogelijkheid om thuis mee te kijken en te vieren via [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl) een goed alternatief.

De kinderen van de nevendienst komen nog niet in de kerk, maar kunnen meteen in het Ontmoetingshuis terecht.

Dinsdag vergadert de kerkenraad. Op dezelfde avond is een nieuwe persconferentie aangekondigd. Het kan goed zijn dat al binnenkort verdere versoepelingen mogelijk zijn.

We snakken er allemaal naar, zeker de sectoren die nu economische schade ondervinden of de kwetsbare bevolkingsgroepen die nu met psychische gevolgen kampen.

Wat de kerkelijke gemeenschap betreft, hoe fijn zou het zijn om weer op zondag na de dienst elkaar te kunnen spreken in het Ontmoetingshuis.

Tegelijk willen we als kerkenraad niet te veel uit de pas van het landelijk beleid lopen en proberen we zorgvuldig en verantwoord te handelen.

Hoe dan ook,

a.s. zondag hoop ik zelf weer voor te gaan. De organist is Luuk Tuinder en Corrie Hagenouw verleent muzikale medewerking. Maar er is ook weer ruimte voor samenzang.

De boodschap van het evangelie voor deze zondag is in ieder geval een bevrijdende, lees het maar na ([Lucas 4: 14 – 21](#)).  
Misschien dat we ons daar een beetje aan op kunnen trekken...

U allen een goed weekend gewenst en wellicht tot spoedig ziens,

met vriendelijke groet,

Bert Altena