

Beste mensen,

Aanstaande zondag is het alweer de vierde van Advent.
Vindt u ook dat de tijd steeds sneller gaat?

Het betekent dat de Kerstdagen voor de deur staan. Met alle huiselijke drukte, en hopelijk gezelligheid, die daarbij hoort.

Voor ons als voorgangers zijn het ook drukke dagen.
Daar komt nog bij dat we dit jaar (opnieuw) ons aan moeten passen aan de omstandigheden.

Zoals u weet is deze week de avondlockdown verlengd. Het betekent dat we hebben moeten besluiten om de Kerstnachtdienst en de Oudejaarsdienst op een vroeger tijdstip te laten plaatsvinden.

Wat de Kerstavond betreft, deze viering wordt 's middags om 16 uur opgenomen in de kerk. Er kunnen, net als zondag, mensen bij aanwezig zijn, maar natuurlijk niet de volle kerk die je graag op Kerstavond wilt hebben. We zenden de dienst later die avond uit via kerkdienstgemist.nl
Al eerder moest het Mannenkoor de geplande medewerking afzeggen. We zijn blij dat het ensemble Quint Essence op het laatste moment mee kon doen.
Esther de Vegt is de voorganger.

Op Eerste Kerstdag gaan wij beiden voor, in een feestelijke dienst voor alle leeftijden.

We ontvangen graag (voor a.s. dinsdag!) nog uw thuisfilmpje (via de app of mail – horizontaal filmen met uw mobiel) waarin u/jij/jullie kort terugblikken op het afgelopen jaar. Wat was fijn, wat was moeilijk, waar kijk je naar uit? Die filmpjes tonen we dan in de dienst. We filmen mensen van allerlei leeftijden.
Ook deze dienst is uiteraard online te volgen, aanvang 10 uur.

Zondag 26 december, Tweede kerstdag, houden we weer de Top 2000-dienst.

De plaatselijke band Meezz speelt verschillende nummers uit de lijst, waarbij we de steekwoorden van het bekende lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder als kapstok gebruiken. Wij beiden zorgen voor toelichting bij de verschillende nummers.

Om iedereen wat extra rust te gunnen na het Kerstdiner () begint de viering om 11.00 uur.

Er is wat meer ruimte in kerk en koor, omdat de opstelling gedraaid is, dus van harte welkom om te komen (ingang via consistorie).

De oudejaarsviering, vrijdag 31 december, wordt eveneens om 16.00 uur gehouden. De Cantorij zal medewerking verlenen en Bert zal de voorganger zijn.

Het is tevens het afscheid van Rianne Meinardi als dirigente van de Cantorij. Ze heeft een aanstelling in Leeuwarden gekregen, waarmee we haar van harte feliciteren. Voor onze Cantorij en gemeente is het spijtig dat al zo snel een einde komt aan de samenwerking. Maar we gaan dapper op zoek naar een goede vervanging.

Zondag 2 januari in het nieuwe jaar de reguliere dienst om 10 uur.

Maar dat duurt nog even.

Eerst a.s. zondag 19 december. 's Ochtends om 10 uur is de vierde adventsviering en 's middags om 15 uur de Cantateviering met de Bach Cantate Groep Vries als koor en orkest en Luuk Tuinder als dirigent. In beide diensten gaat ds. Bert Altena voor.

De eerstvolgende zondagsbrief krijgt u in het nieuwe jaar.

Daarom wensen wij beiden u nu alvast langs deze weg, hele goede en fijne Kerstdagen toe, een gezegend uiteinde en zegen en heil voor het nieuwe jaar.

We hopen dat u allemaal gezond blijft, en met nieuwe moed en goede vooruitzichten aan een nieuw jaar begint.

En as de liefde mar blef winnen,
komp 't allemoal wel goed.

(Daniël Lohues)

Graag tot ziens!

Esther en Bert