

Zondag 18 oktober,

Beste mensen,

Sinds deze week zijn de maatregelen verder aangescherpt. Iedereen beseft (ook de koning, inmiddels 🙄) dat we ons aan de afspraken en adviezen moeten houden. Dat geldt uiteraard ook voor onze kerkelijke activiteiten, die tot een minimum zijn beperkt. Deze week werd bekend dat de maandelijkse vieringen in de Kornoeljihof voorlopig zijn opgeschort.

De aangekondigde Maaltijdviering op zondagavond 1 november hebben we ook afgelast. Hopelijk is het in december wel mogelijk, maar dat is nu te ver weg.

De a.s. vergadering van de kerkenraad zullen we digitaal gaan houden.

De verhuur van de kerkelijke ruimten hebben we eveneens voor de komende vier weken afgezegd.

Maatregelen die we in het licht van de huidige situatie nodig achten.

We kunnen wel onze zondagse vieringen blijven houden, mits we strikt de beperking van 30 kerkgangers handhaven en ons aan de overige regels houden. In het Ontmoetingshuis is ruimte voor 10 personen om via de live beeldverbinding de viering mee te maken.

Nieuw is dat we u vragen om met een mondkapje binnen te komen en deze bij uitgaan ook weer te dragen.

Op uw zitplaats kunt u het mondkapje eventueel afdoen.

Uiteraard kunt u de dienst meebelisteren via Kerkomroep, gelijktijdig of op een later tijdstip.

In de afgelopen week hebben we twee bedrijven op bezoek gehad, om ons te adviseren over een camerasysteem om daarmee de kerkdiensten binnenkort ook live uit te kunnen zenden. We hopen een en ander voor de a.s. Kerst te kunnen realiseren.

De openstelling van de kerk van maandag tot en met vrijdag blijft voorlopig gehandhaafd.

Op woensdagmiddag om 16 uur is er een kort Middaggebed (15 minuten) voor wie dat wil. Goed om te weten, ook als u er niet bij kunt zijn, dat er voor u en voor onze gemeenschap wordt gebeden.

Wat ook doorgaat, is het omzien naar elkaar. Daar komt het in deze tijden des te meer op aan.

Als predikant en kerkelijk werker, maar ook vanuit de wijkteams, zijn we beschikbaar waar nodig en gewenst. Maar laten we ook alsjeblieft zelf alert zijn, op de mensen om ons heen. Gemeenschapszin is belangrijk en dat is iets waar we allemaal aan bij kunnen dragen.

Bij veel mensen doet het effect van de beperkingen zich voelen. Gevoelens van neerslachtigheid, versterkt door het seizoen?, verdriet en gemis. Zorgen om wat deze periode in economisch opzicht betekent. Dat kunnen we niet zomaar voor elkaar oplossen, maar het weten van elkaar en het samen delen, kan goed doen.

In de kerk leven we van de hoop. In de Bijbel lezen we dikwijls de woorden: Wees niet bevreesd.

Iemand zei eens dat dat er 365x in staat. Dat klopt niet helemaal, als je precies gaat tellen, maar de achterliggende gedachte wel: voor iedere dag geldt, laat je niet bang maken...

Een van de liederen die morgenochtend een plaats in de liturgie heeft, is Lied 720 (naar een tekst van de Prediker). De laatste strofe geef ik graag mee, als groet en bemoediging.

Goede zondag voor u allen en wie u lief zijn,

Ds. Bert Altena

*Geniet het leven als een gave.*

*Geen mens weet wat hij morgen vindt,*

*dus werp je brood uit op het water*

*en let niet altijd op de wind.*