

Summerschool Vries 2023

17 augustus



Helpt God?!

We leven in een tijd van grote uitdagingen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de ecologische crisis die zich voltrekt, de polarisatie in onze maatschappij. Ook in ieders persoonlijk leven gebeurt er van alles waar je mee te dealen hebt.

Helpt God?

Helpt het om dan te geloven, in een God, in een kracht, in het universum, of in jezelf?

Moeten we soms God helpen, zoals Etty Hillesum het verwoorde in haar dagboek: *“dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij (God) ons niet helpen kunt, maar dat wij jou moeten helpen”* (12 juli 1942).

Of is geloof, religie, God-talk alleen maar een hinderlijke ballast, beladen en beduimeld als ‘God’ is geraakt in de loop van de geschiedenis...?

Deze vragen vormen de brede achtergrond van de **Summerschool Vries editie 2023**

Wat kun je verwachten?

- Een verkenning van nieuwe manieren om over God te spreken zoals dat gebeurt in de zogenaamde post-theïstische theologie aan de hand van het recente boek van Rick Benjamins, *Boven is onder ons - Denken over God na God* (Skandalon 2022).
- Een nadere kennismaking met het religieuze denken van Etty Hillesum (1914 – 1943) en Simone Weil (1906 – 1943). Tijdgenoten, Joodse lotgenoten, die onafhankelijk van elkaar radicaal en rebels nieuwe inzichten over God en het leven ontwikkelden, tegen de achtergrond van dreiging en vernietiging.
- Een actuele toespitsing in verband met de ecologische crisis. Moeten we niet anders gaan spreken en denken over de relatie tussen God en wereld? Kan God ons helpen de planeet te redden? Of moeten wij eerder nu God helpen om zijn wereld te redden?

Aan het einde van de dag gaan we met elkaar in gesprek om uit te wisselen of en hoe een en ander ons zelf helpt (of niet?).

De lezingen worden verzorgd door Frits de Lange en Bert Altena.



<<<**Frits de Lange** is onderzoeker, schrijver en spreker. Tot 2021 was hij hoogleraar Ethiek aan de PThU te Groningen. Recent publiceerde hij *Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt*.

Bert Altena>>>

is theoloog, predikant te Vries en stadspredikant te Assen. Hij verzorgt regelmatig lezingen over filosofische thema's.



Er is ruimte voor 30 deelnemers.

Van te voren ontvang je een reader met teksten en informatie als voorbereiding.

De dag wordt gehouden in de monumentale Bonifatiuskerk te Vries, van 9 – 16 uur.

De lunch wordt verzorgd door Café Onder de Linden, tegenover de kerk gelegen.

Kosten: 60 euro, incl. lunch en reader

Opgave: predikant@pkn-vries.nl