

De meeste werken die je hier ziet hebben als thema stapeling. Eigenlijk bestaat het hele leven hieruit. Verschillende ervaringen die je op doet, indrukken die je bijblijven.

Alles vormt zich, stapelt zich tot wie je bent. Vaak kun je ervaringen kleuren door deze te delen. Je kunt zelf de verbintenissen maken en de kleur als het ware veranderen.

Bij stapelingen denk ik ook aan de natuur, aan het ecosysteem. De hiërarchie van klein naar groot, de samenhang waarin het een niet zonder het ander kan.

Verder zit er vaak weer een stapeling in een stapeling. Een kleine kringloop is weer onderdeel van iets groters.

Ik ben sinds 2002 werkzaam als kunstenaar en mijn schilderwerk is het laatste jaar abstracter geworden. Naar mijn idee kan ik met dit thema nog jarenlang uit de voeten.

Naast het maken van beelden van wol, heb ik ook een ansichtkaarten serie over planten met bijgevoegde zakjes zaden. Het botanische vormt een fijne afwisseling met het nu abstractere werk.

Ik wens u heel veel plezier en een mooie ervaring toe in deze gedenkwaardige kerk. Schrijf gerust in het boekje wat u er van vindt.

Met hartelijke groet, Kitty Blüm / Groningen

www.kittyblum.nl / www.kittyblumcards.nl